

Jag heter **Gert Grimberg** och tjänstgjorde på F 10 från Januari -72 till flottiljens nedläggning 2002. Fram till 1988 "gick jag på trupp" -utbildning av Vpl i allmänmilitära ämnen. Efter utbildning vid gymnastik- och idrottsskolan på Karlberg i Stockholm blev jag C Idrott 1989. En befattning som jag hade till 2002 då jag "gick hem" med 55+ en tidig pensionsavgång, som passade mig perfekt, och gav utrymme åt att kunna ägna tid åt andra intresse än att förtjäna brödfödan.

Jag skrev vid några tillfällen i F 10 personaltidning, och det är därifrån vidstående är hämtat.

Ängelholm 3/1 2010

Gert Grimberg



Tiden vid FV och F 10/Se S som trupputbildare

Det hela började för min del för 21 år sedan, då jag blev kallad till mönstring. Som 18-åring tog jag mig till Klippan. Om jag inte minns fel, skulle man inställa sig på "Regnbågen", en byggnad där det i ena delen var Folkets hus, där man dansade på lördagar och söndagar. I andra halvan serverades "dagens rätt" dom andra dagarna i veckan.

Med nyfikenhet och spänd förväntan klev jag in i den för tillfället iordningsställda mönstringslokalen, fyllde i provpapperen med kryss i förhoppningsvis rätt rutor, skrev levnadsberättelse, blev läkarundersökt och pratade med en inskrivningspsykolog, hela tiden i förvisning om att få göra min vpljänstgöring i FV. Jag hade ju på pappret, där vi fick framföra önskemål om uttagning och placering, skrivit att jag i första hand ville rycka in på F 10, i andra hand på F 5 och i tredje hand på något annat FV-förband.

Mönstringen avslutades på eftermiddagen med att man fick gå in till mönstringsnämnden. "Och du vill till flygvapnet?!" Om det var en fråga eller ett påstående framgick inte. Hur som helst, svaret var givet. Inskrivningsboken stämplades, och när jag tittade i den stod det örlogsflottan. Det fanns egentligen bara en sak att göra; Att söka anställning vid FV. Sagt och gjort, och i augusti 1966 började jag som befälselev på F 14.

Redan första dagen på FMS, Flygvapnets markstridsskola, undrade man vad man gett sig in på. Kvällstjänsten bestod av fyra timmars exercis. Det var inte att ta fel på var vi hade exerceerat. Det syntes på groparna i marken, där vi i skymningen övade vändningar. Lördagsnöjet bestod av ett besök på markan och en promenad till vaken, där vi tittade ut genom staketet och konstaterade att det skulle dröja ytterligare en vecka, innan färden fick ställas mot hemmet.

Förhållandet befäl-elev på stamskolorna kan inte jämföras med hur det är nu. Hade våra dåvarande befäl sett ledarskapsboken som vi har nu, 20 år senare, hade dom säkert snarast grävt ner den. Dom tre paragrafer som min klassföreståndare på samskolan i Ängelholm hade, kunde även gälla för oss befälselever:



Gert Grimberg

- § 1 Läraren har alltid rätt.
- § 2 Eleven har alltid fel.
- § 3 Om det någon gång skulle hända att läraren har fel, eller eleven rätt se paragraf 1 och 2.

Men dagarna gick, och när man nu ser tillbaka är det mest det roliga man minns. Då vi var i slutet av 1. utb-året hade vi slutövning med äldre kursen som chefer. De var då korpraler och hade gått på FMS i nästan två år. Övningen började med att vi på måndag morgon med 18 kg packning gav oss iväg till fots. Gå ett par mil - eldöverfall och så ny förflyttning. Fram till måndagkvällen hade vi gått några mil. Det kändes även i magen, ty någon mat såg vi ej till den dagen. Hade den lede fi lagt beslag på maten?

På kvällen stod vi uppställda för genomgång. När fanjunkaren var klar kom det klassiska; "några frågor?" Vår gruppchef, korpral Henriksson (kapten på F 10 numera) sträckte upp handen. "Fanjunkare, en oväsentlig fråga: När får vi mat egentligen?" "Rätt korpral! Det var en oväsentlig fråga".

Det hela rättades emellertid till dagen efter. Till frukost fick vi även måndagens lunch och middag.

Efter 2 år på F 14 utnämndes vi till furirer. Av de 16 som började var vi 9 kvar. Nu började det vi länge väntat på; att utbilda flygvapnets värnpliktiga. Efter några omgångar på F 7 började jag på F 5. Där tjänstgjorde jag på soldatskolan och flygskolan. Men bostaden fanns i Ängelholm. Därför föll det sig naturligt att söka till F 10, där jag började den 1 jan 1972.

forts

Det är många ansikten som passerat förbi sedan dess, både anställda och vpl. En person som alla F 10 anställda väl känner, är helt naturligt läkaren. Jag kommer ihåg min första vplomgång på F 10. Efter några dagar på flottiljen, då de vpl blivit övade i personlig anmälan, anhållan m m, var det ganska tystlåtna ynglingar som med bar överkropp gick in till doktorn. En del var också oroliga för sprutorna man skulle få. För att lätta upp stämningen växlade alltid Dr Löfberg några ord med soldaterna. Alltid var det någon i släkten som han kände.

En soldat som jag särskilt kommer ihåg var vpl Hantoft. Med hurtig stämma satte Doktorn igång med standardfrågorna.
"God dag min påg. Och vad heter du då?"
"Jag heter Hantoft."
"Och vad sysslar du med då?"
"Jag har varit kyrkovaktmästare."
"Ja-ha Ja-ha. Har det varit någon döds-säsöng på sista tiden?"
"Nää... inte precis."
"Ja ja, ja ja, du är väl liknöjd."

Tack Löfberg! för alla goda skratten vi haft tillsammans med dig på sjukan.

Det har varit stor omsättning på personalen på soldatskolan. Det är många som av olika anledningar kommit och gått och att utbilda vpl personal i markförsvaret har inte sällan varit en språngbräda till andra tjänster och fortsatt utbildning. En anledning till personalomsättningen har varit, och är fortfarande, lönesättningen. Andra tjänster ger möjlighet till högre ekonomisk ersättning.

Jag tror att detta till viss del beror på okunskap och ett konservativt tänkande. Trupputbildaren idag är annorlunda än för några år sedan. Utbildningen bedrivs ej isolerad från utb utanför det militära. Pedagogiken och utbmetodiken är ej desamma idag som när farfar "vände klack". Utbildning av vpl på soldatskolan på F 10 genomförs med fyra plutoner. På 1. och 2. pluton har vi blivande bilförare, mekar, skrivbiträden, brandmän, depåmän och hundförare. Efter inryckningen utbildas soldaterna i militära ämnen under tre veckor = skede A.

Från och med fjärde veckan börjar befattningsutbildningen; bilförare - bilutb, brandmän - brandutb o s v. Vid mönstringen sker uttagning till befattning, men soldaterna har möjlighet att påverka detta under de första veckorna på soldatskolan. Rätt man på rätt plats är naturligtvis mottot, och de flesta önskemål om uttagning blir också uppfyllda.

Förutom befattningsutbildningen har soldaterna fortsatt militär utbildning under 7 veckor (= skede AB), halva tiden mil utb, halva tiden befattningsutb. Sammanlagt utbildar vi soldaterna 3 + 3 1/2 vecka i dom militära ämnena. Det är kort tid och det ges sällan tillfälle till repetition. Det blir stor kontrast när soldatskolan är slut och den vpl placeras i sin befattning. Det blir lugnare - för vissa till och med för lugnt.

3.plut har vi bara under skede A här på F10. Det är dom vpl som sedan går centra-



Personlig maskering

liserade kurser på andra förband. Telefonisterna får sin befattningsutbildning på F 14, väderbiträdena på F 5 o s v.

4. plut är en vaktpluton. Det är dom som försvarar våra flygbaser och radarstationer vid ett eventuellt krig. För att klara denna uppgift utbildas de under ca 20 veckor på F 10. Förutom den "vanliga" soldatutbildningen, får de ytterligare utb i vapentjänst, fältarbete, sjukvård etc.

Plutonen delas in i mindre utbildningsavdelningar efterhand, och soldaterna får specialistutbildning till fältarbetsmän, sjvmän, sambandsmän o s v. Under slutet av sin utbildning övas plutonen på den plats där den skall krigsplaceras.

I genomsnitt är ca 200 vpl under utbildning på soldatskolan. Inryckning sker fyra gånger om året, i januari, april, juli och oktober. Med denna upprepning blir det en viss enformighet efterhand. Att veva upp grammfonen fyra gånger om året sliter på fjädern. Så länge man jobbar med människor blir det emellertid ändå en viss omväxling. Frågan, som man då och då får: "Jaså du utbildar värnpliktiga, är det inte besvärligt?" besvarar jag: "inte besvärligt men arbetsamt och fortfarande intressant efter 20 års vpl-utbildning."

Gert Grimberg



IDROTTSDETALJEN F 10 B

Ja, detta med information som når all F 10-personal är väl ett önsketänkande. Men ett försök på vägen är i alla fall de här raderna i AKTUELLT F 10.

Personal

På Idrott F 10 B tjänstgör under-teknad, kn Gert Grimberg. Jag började i FV 1966 och tjänstgjorde på trupp till jan 1989 då jag började på Idrott.

Assistent Jan Nilsson började sin tjänstgöring på Idrott 1986. Kjell Heribertsson som är anställd på F10 sedan 1964 började på Idrott för ett år sedan.

De är lite av tusenkonstnärer och sköter det löpande underhållet på flottiljens idrottsanläggningar och materiel. Lagar söndriga pingisbord, strängar rack, målar linjer på bollplanerna etc.



Kjell och Jan renoverar testcykel från F 10 B.

Lokaliteter

Vi har våra expeditioner i byggnad 10, gamla skolhuset. I källarplanet har vi motionshall, testlokal, omklädningsrum, duschar och bastu. I motionshallen finns utrustning för en del gymnastiska övningar och för styrketräning.

Här behöver man inte nödvändigtvis vara bodybuilder för att träna. Även vi med mindre atletiskt byggda kroppar kan träna upp oss. Den här typen av träning vill jag gärna rekommendera för trötta ryggar, axlar etc.

Om någon vill komma hit och träna, men känner sig osäker på hur grejorna skall användas, så hör av Er.

Då gör vi gemensamt upp ett träningsprogram, med hänsyn till hälsotillstånd, vad Du tjänstgör med, om Du är helt otränad och övrigt som kan påverka hur Ditt träningsprogram bör se ut.



- Sysslar Ni med någon idrott eller sådant?
- Ja, Bingo!

Motionshallen är öppen 1000-1600 tjänstgöringsdagar. Vill man använda lokalen på helgdagar eller efter 1600 vardagar finns nyckel att låna i vakten.

I källarplanet finns även omklädningsrum (damer och herrar) och bastu. Torsdagar 1000-1200 är det dambastu. Tiden före 1000 på vardagar är avsedd för lokalvård och tillsyn.

Idrottsanläggningar på F 10 B

Vid nya skolhuset finns volleybollplan, vid simulatorhall/skolhus badmintonbana, vid Valhallsmässen finns boule-bana och vid matsalen fotbollsplan där det förutom de vanliga, stora målen även finns små mål (för "korfotboll").

Terrängbanan är numera gulmärkt och avståndsmärkt på var 100:de meter med början vid skolhuset. Hela banan är 3.000 m.

För inomhusaktiviteter hyr vi tennistid i nya Idrottshallen tisdagar och torsdagar 1300-1500.

Nya Lingvallen hyr vi:

Måndagar 1100-1200, 1400-1600
Tisdagar 1400-1600
Onsdagar 1100-1200, 1400-1600
Torsdagar 1100-1200, 1400-1600
Fredagar 1000-1500

I Lingvallen kan man spela tennis badminton, volleyboll, innebandy. ja överhuvudtaget ägna sig åt de aktiviteter som man vanligtvis gör i en idrottshall.

Flygförare på låg höjd.



Man får boka hallen en timme åt gången och det går bra att ringa idrott samma dag eller någon dag före önskat användningstillfälle. Om bokning avser vplidrott skall en F 10-anställd vara med då hallen används. Nya Lingvallen byggdes så sent som 1990 så här har vi fått tillgång till en bra idrottshall på rimligt avstånd från F 10.

En liten detalj bara. Ta av skorna då Du kommer innanför ytterdörren. Golvet (och lokalvårdaren) tåler inte att det kommer in grus i hallen.

Ishallen i Åstorp hyr vi en timme på fredagar 1300-1400, den tiden behöver ej bokas. Kontaktman för rinkbandyn är fk Hansen på 2. stnkomp, tel 5725.

För simträning kan F 10-anställda få entréavgiften till simhallen i Ängelholm betald genom idrott F 10. Anteckningslista finns vid kassan och fritt bad gäller vid ett tillfälle per vecka (vardagar) och anställd.

Idrottstävlingar i försvaret

F 10 deltar i Militärmästerskap, MID S mästerskap (Södra Militära Idrottsdistriktet) och Flygvapenmästerskap i de militära idrotterna.

Några 1. placeringar under 1991

MM i terränglöpning damer:
Lt Marita Sjunnesson

MID S mästerskap i terränglöpning
H 40: Lt Jan Olofsson

MID S mästerskap i orientering
H 50: Kn Bengt Ahlstedt

FVM i orientering H 45:
Kn Thore Pettersson

Det blir naturligtvis så att det ofta är samma befattningshavare som återkommer vid de olika tävlingarna. För F 10:s del sammanlagt ca 20 tävlande. Men det finns utrymme för fler som vill mäta sina färdigheter med kollegerna i försvaret. Vid MID S tävlingar är det ju inte så långa resor till tävlingsplatserna så där går det för en tävling inte åt mer än en tjejdag ibland mindre.

Vid våra egna mästerskap - FljM - är målsättningen att tävlingarna inte skall vara svårare än att alla som vill och har möjlighet att delta skall kunna göra det. För tävlingsverksamhet enl ovan gör jag i början av året en sammanställning på kalenderårets tävlingar. Den förteckningen finns på Idrotts anslagstavla i skolhuset.

Idrottsmateriel

När det gäller mtrl så har vi inte numera samma möjlighet som förr att lämna ut idrottsmtrl för personligt bruk. Grejorna räcker helt enkelt inte till och det är givetvis den allt kärvare ekonomin som påverkar detta. Här stämmer den gamla klyschan. Det var bättre förr.. För tillfälligt bruk, en eftermiddag eller så, går det emellertid bra att låna idrottsmtrl på Idrottsavd.



Jogga inte i områden där risk för akut blyförgiftning råder.

Som avslutning på de här raderna i AKTUELLT F 10 är min förhoppning att all F 10-personal åtminstone vid något tillfälle skall kunna finna någon idrottsaktivitet som passar.

Hur det nu än är med det där om att man lever längre om man idrottar, så en sak är i alla fall klar.

Man lever bättre!

Gert Grimberg
C Idrott